

# 1η Πανελλήνια Συνάντηση Ερασιτεχνών Αστρονόμων – Δίρφυς 2007

Το Σαββατοκύριακο 30-21 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η 1η Πανελλήνια Συνάντηση Ερασιτεχνών Αστρονόμων στο ορεινό καταφύγιο της Δίρφυς υπό την αιγίδα της Εταιρείας Αστρονομίας της Χαλκίδας.

Αν και επίσημα η συνάντηση αφορούσε το διήμερο υπήρχε αρκετός κόσμος ήδη από την Παρασκευή που ήταν διατεθειμένος να εκμεταλλευτεί την νύκτα. Ο χώρος ήταν εύκολα προσβάσιμος και είχε αρκετά σημεία για να στηθούν τα τηλεσκόπια και φυσικά οι σκηνές όσων επέλεξαν αυτόν τον τρόπο μια και το καταφύγιο ήταν στην διάθεσή μας. Εκπρόσωπος της Εταιρείας Αστρονομίας Χαλκίδας αποτέλεσε ο Νίκος Μιχελής ο οποίος πέρα από την ενασχόλησή του με το τηλεσκόπιο επιμελήθηκε οποιουδήποτε προβλήματος προέκυπτε. Γύρω του και παραπέρα βρισκόντουσαν άτομα από την Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας “Ωρίωνας”, την Ελληνική Αστρονομική Ένωση, το AstroForum, το Astrovox, ενώ την επόμενη μέρα προστέθηκαν μέλη του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας και την Αστρονομική Εταιρεία Κέρκυρας. Έλειψαν λόγω μη δυνατότητας πρόσβασης καθότι και κάπως απομακρυσμένοι ο Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης, ο Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Θράκης, η Αστρονομική Εταιρεία Βορείου Αιγαίου “Γαλιλαίος”. Ο Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ήταν παρών από την πρώτη μέρα με 7 άτομα (μέλη και φίλοι), οι οποίοι ενισχύθηκαν περισσότερο την επόμενη μέρα με την επίσκεψη 3 ακόμη μελών. Παρόντα μέλη ήταν οι Σαγόνιας Ραφαήλ, Γατζίας Απόστολος, Πιστικούδης Γιώργος, Ley Fred, Μαραβέλιας Γρηγόρης, Στρίκης Ιάκωβος και Καρδάσης Μάνος.



Μέλη του ΣΕΑ παρόντα στην συνάντηση (από αριστερά):  
Γατζίας Απόστολος, Σαγόνιας Ραφαήλ, Πιστικούδης Γιώργος, Ley  
Fred, Μαραβέλιας Γρηγόρης, Στρίκης Ιάκωβος και Καρδάσης Μάνος.

Η βραδιά της Παρασκευής κύλησε πολύ όμορφα κάτω από τον έναστρο ουρανό με αρκετή παρέα και παρατήρηση. Συζητήσεις για τα τηλεσκόπια και τον εξοπλισμό, για τον ουρανό και τα φαινόμενα του καθώς και γενικότερου ενδιαφέροντος ζέσταναν το αρκετά δροσερό όμως ξηρό βράδυ. Ο ουρανός ήταν αρκετά σκοτεινός στο αλλά υπέφερε λίγο από την φωτορύπανση της Αθήνας και της Χαλκίδας χαμηλά στον ορίζοντα ο οποίος ήταν γενικά ανοιχτός προς όλες τις κατευθύνσεις με αποτέλεσμα να μπορούμε να θαυμάσουμε όλο τον ουρανό. Χαρακτηριστικό γεγονός της βραδιάς αποτέλεσε μια βολίδα με μέγεθος αντίστοιχο τουλάχιστον με την Πανσέληνο που ανάγκασε του πάντες να γυρίσουν και να σαστίσουν στο θέαμα. Στην συνέχεια, και μέχρι το πρωί για κάποιους, επιστροφή πάλι στις συζητήσεις, παρατηρήσεις (πλανήτες, κομήτες, νεφελώματα, γαλαξίες, διπλά) και στην αστροφωτογράφιση όσοι εμπλέκονταν ήδη.

Η επόμενη μέρα ήταν ελεύθερη από άποψη προγράμματος και έτσι δημιουργήθηκαν διάφορες παρέες προς εξερεύνηση της γύρω περιοχής. Μπάνιο στην παραλία της Χιλιαδούς για τον γράφοντα (όπως και για άλλους βέβαια) και στην συνέχεια αναζήτηση των απαραίτητων πόρων σε ταβέρνα στην γενικότερη περιοχή της Στενής Ευβοίας. Αργά το απόγευμα καταλήγουμε και πάλι στο καταφύγιο που αρχίζει να γεμίζει με περισσότερο κόσμο αφού όλο και πιο συχνά συναντούμε φίλους που καταφτάνουν και ετοιμάζουν γρήγορα το εξοπλισμό τους για το βράδυ. Από τα 30 άτομα περίπου που ήρθαν την Παρασκευή το βράδυ ο αριθμός συμμετοχών ανέβηκε στα 100 άτομα περίπου. Παράλληλα ετοιμάζεται και ο χώρος μπροστά από το καταφύγιο όπου θα πραγματοποιούταν μια μουσική συναυλία. Η εκδήλωση αυτή αποτελούσε και την αφορμή για πολλούς να βρεθούν κοντά στον ουρανό, οπότε γρήγορα μαζεύτηκε αρκετός κόσμος. Η συναυλία ήταν πολύ όμορφη αλλά κατά την διάρκειά της υπήρχε αναμμένος ένας προβολέας στο πίσω μέρος του καταφυγίου που φώτιζε κυριολεκτικά όλο τον χώρο πίσω που βρίσκονταν τα τηλεσκόπια, καταστρέφοντας όπως είναι λογικό κάθε έννοια παρατήρησης. Κόσμος απογοητεύτηκε καθώς οι περισσότεροι είχαν μόλις έρθει και στήναμε τα τηλεσκόπιά τους για να θαυμάσουν τον ουρανό. Μετά το πέρας της εκδήλωσης όταν έσβησε ο προβολέας ξεκίνησαν και πάλι οι αστρονομικές δραστηριότητες, έχοντας μια αντίστοιχη νύχτα όπως και της Παρασκευής. Το σημείο υπέφερε λίγο βέβαια από αέρα (και τις δύο νύχτες) αλλά με λίγη καλή διάθεση και προστασία μπορούσε να πραγματοποιηθεί παρατήρηση.

Για την επόμενη μέρα δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα με αποτέλεσμα ήδη από πολύ πρωί να φεύγει ο κόσμος και να ξεκινάει η επιστροφή. Παρόλα αυτά όμως όλοι ήταν ευχαριστημένοι, ανανεώνοντας το ραντεβού για του χρόνου και πάλι.

Ακολουθούν διάφορες εικόνες από την συνάντηση (© Γ. Μαραβέλιας, 2007)





